



*Op deze laatste dag van het jaar kijk ik in dankbaarheid terug naar het afgelopen jaar. Dankbaar ben ik voor de inzichten die ik dit jaar weer mocht krijgen. Dankbaar ben ik voor alle momenten die mij hebben doen groeien, dichterbij mezelf. De meest pijnlijke momenten hebben mij geleerd dat het in het leven allemaal gaat om Liefde.*

*De dood van mijn lieve vriendin en het ernstig ziek-zijn van mijn broer hebben mij ook geleerd op een hele diepe laag in mezelf los te laten. Het heeft voor mij ook in dierbare relaties heel veel dingen helder gemaakt. Juist omdat door de pijn het licht erop kon gaan schijnen. Dwars door de pijn heen was er juist Licht.*

*Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar altijd pas achteraf begrepen.*

*Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar kan ik alleen maar verlangen, hopen, bidden. Dat het een jaar mag worden met heel veel Liefde en Licht.*

*Ik wens ook jou een jaar vol Liefde en Licht.*

*Vreugdevol Nieuwjaar!*