



'Bidt, en u zal gegeven worden' Mattheus 7: 7

Mijn leervraag voor dit jaar is 'leren ontvangen'. En ik weet dat alleen lege handen kunnen ontvangen. Maar hoe moeilijk is dat! Om je 'handen' leeg te maken. Om niet snel maar weer iets vast te pakken. Om in de leegte te gaan. Daar waar niets is. Daar waar je het niet meer weet. Het niet weten voelt vaak zo wanhopig. Hoe nu verder?

Deze week geef ik, na meer dan 23 jaar les geven aan kinderen, mijn allerlaatste (muziek-)les. Ik heb er naar uit gekeken. De vlag kan wat mij betreft uit. Geen juf meer zijn, een 'rol' die nu niet meer bij mij past. Ik voel diep van binnen dat ik stembevrijder ben en dat ik daarin helemaal mezelf kan zijn.

Tegelijk is komende vrijdag Zingen met hart en ziel in Leeuwarden, wat ik samen met collega stembevrijder Annemarie organiseer. We bereiden ons al maanden voor op deze bijzondere gebeurtenis. We hebben er alles aan gedaan om mensen te bewegen naar de kerk te komen. Tot nu toe heeft zich nog niemand definitief opgegeven..... Het voelt leeg. We zijn de wanhoop nabij. Met ons hoofd kunnen we het niet bevatten. Hoe kan dit? Hebben we het te groot aangepakt door meteen zo'n dure kerk af te huren? Allerlei vragen waar we geen antwoord op hebben. We staan met lege handen.

En toch is dit nu wat het is, niet meer en niet minder. Diep van binnen weet ik dat het leven het goed met ons voor heeft. Dus wat er ook gebeurt, het is allemaal de bedoeling. Het is goed zoals het is. Ik krijg de levenslessen die ik moet leren. In dat vertrouwen ben ik deze week ingegaan.

Ik weet ook dat je vaak pas achteraf ziet wat je hebt mogen ontvangen. En ja: In het hele proces vanaf het begin zijn al veel mooie dingen zijn gebeurd. Het heeft Annemarie en mij dichter bij elkaar en bij onszelf gebracht en daarmee ook bij het stembevrijder-zijn.

We hoeven niet te weten hoe het vrijdag zal worden. We mogen blijven verlangen, blijven hopen, blijven bidden en zullen precies dat ontvangen wat we nodig hebben. We hopen mensen te mogen ontmoeten, die hetzelfde verlangen als wij. Die samen met ons met hart en ziel zingend en biddend willen stilstaan bij dat wat er echt toe doet in ons leven. We gunnen het iedereen van harte.