



*'Je moet zelf de verandering zijn die je in de wereld wenst te zien' Gandhi*

*'De beste wensen voor het nieuwe jaar' komt nog regelmatig voorbij op social media. Over een paar dagen ebt het weer weg en gaat alles weer z'n gangetje.*

*Hoe fijn zou het zijn als ieder mens op deze wereld een ander mens op deze wereld elke dag het beste wenst? Dat wij allemaal elkaar het beste gunnen? Tot de laatste dag van 2017.*

*Elke dag levend vanuit je hart, je hart dat overstroomt van Liefde, waar je in essentie steeds verbonden bent met de Bron, met God, met het Universum.*

*Alles is trilling en het schijnt dat geluiden in een bepaalde frequentie planten, dieren en zelfs mensen kunnen genezen. Pure, op innerlijke waarheid gebaseerde geluiden komen recht uit het hart, uit de ziel en raken de ander tot op het bot.*

*Heb jij de moed om bij jezelf naar binnen te gaan en het lied te zingen dat op dit moment waar is voor jou? Durf jij die trilling naar buiten te brengen en daarmee de wereld een beetje te veranderen?*

*Jouw kleine verandering brengt alles om je heen vervolgens in beweging. Alleen hierdoor kan deze wereld mooier, lichter, vrediger, liefdevoller worden.*

*Stembevrijding kan je helpen in je zoektocht naar je ware zelf.*