



*'Het is nooit te laat om te worden wat je had kunnen zijn' George Elliot*

*(Engelse schrijfster en dichteres 1819-1880)*

*Mijn oudste zoon zit in 6 VWO en staat voor zijn studiekeuze. Wordt het een studie aan de universiteit of conservatorium? De druk lijkt steeds hoger te worden nu het einde van het schooljaar nadert.*

*De uiteindelijke keuze lijkt ook 'bepalend' voor zijn toekomst. Hij wordt heen en weer geslingerd tussen hoofd en hart. Zijn hoofd zegt 'Met welk beroep kan ik het beste in mijn levensonderhoud voorzien?'.*

*Zijn hart zegt 'Ik wil graag muziek maken' waarna zijn hoofd denkt: 'Doe ik dat fulltime of als hobby in de vrije tijd?'*

*Hoe vaak staan wij zelf niet voor kleine of grote keuzes in ons leven. En hoe dikwijls bemoeit ons hoofd zich er weer mee, waardoor we niet met ons hart kunnen kiezen.*

*Maar wat zou het keuzes makkelijker maken als we met ons hart zouden kiezen. Ons hart weet het meestal al lang. Nog voordat het hoofd zich er mee kan bemoeien. Leven vanuit je gevoel.*

*Je aandacht geven aan dat waar je hart warm van wordt. Waar jij al je liefde aan kunt geven. Waar je je met hart en ziel voor kunt en wilt inzetten.*

*Sta jij jezelf dat toe? Om te leven vanuit je hart, om alle liefde die je in je hebt naar buiten te laten stromen? De wereld in. Met jouw liefde de wereld om je heen een beetje mooier, lichter te maken?*

*Zingen kan je helpen te ontdekken waar je hart vol van is. Om helemaal jezelf te kunnen zijn en voluit te leven. En het fijne nieuws is: Het is niet moeilijk, want je bent in wezen een grote brok liefde.*

*Ik ben benieuwd wat de keuze van mijn zoon gaat worden. Nou nee, ik weet nu natuurlijk al lang wie hij is.*

*'Vergeet wie je dacht te worden, accepteer wie je nu bent'*