

## Stapje voor stapje



*In plaats van een tuin vol tegels zou ik heel graag meer 'groen' in mijn tuin willen. Voor huis één vak en achter huis twee vakken. Om bloemen, kruiden en groenten te kunnen verbouwen. Het leek mij een goed idee om na de zomervakantie te starten met dit 'tuinproject'. Ter voorbereiding tekende ik een plattegrond met de afmetingen van de drie tuintjes. Ik ging langs diverse bedrijven voor hardhout, stenen en aarde. Ik begon met het tuintje voor huis en kwam er al snel achter dat ik een meetfoutje had gemaakt. De stenen rand overdwars paste er niet tussen omdat ik de dikte van de langste rand er niet had afgehaald. Er was geen man overboord, want ik kon de rand kwijt in het gras. Deze kennis komt bovendien goed van pas voor de vakken achter huis. Het betekent wel dat ik opnieuw langs de stenenhandel moet voor het op maat laten zagen van de randen. De grote zware tegels laat ik er door mijn man uit halen. Maar hij heeft niet altijd zin of tijd. Het weer is de laatste dagen ook niet geweldig. Mijn geduld wordt aan alle kanten op de proef gesteld. Er liggen namelijk wel zaden en planten te wachten om de grond in te gaan.*

*Vaak is het in een mensenleven ook zo. Onze verlangens zijn richtingwijzers voor ons leven. Maar voordat een verlangen werkelijkheid wordt kunnen er jaren overheen gaan. Mijn grootste wens is om een keer een heel groot meezingevenement te organiseren met daarin een mix van mantra's, eigen liedjes en improvisaties. Ik ben me dat pas de laatste jaren echt bewust geworden. Ik kan er nu voluit JA tegen zeggen. Al die jaren hiervoor heb ik allerlei dingen gedaan op het gebied van zingen en healing die mij hebben gebracht waar ik nu ben. En tegelijk realiseer ik mij dat al die kleine stapjes hiervoor nodig zijn geweest om te komen waar ik nu ben. En er zijn vast nog veel meer stappen nodig hierna.*

*Alle grote dingen beginnen met het zetten van een eerste, kleine stap. En ook al is het super spannend, het maakt me ook heel erg blij. Inmiddels heb ik namelijk een nieuwe gitarist, een drummer en een geschikte ruimte gevonden. To be continued.....*

*Mijn tuinproject laat mij oefenen in geduld en in vertrouwen: Het komt goed. Het IS al goed. Geniet maar van het proces. Mijn verlangen blijft mijn richtingwijzer. Na een lange winter zie ik een voorjaar voor me, waarin het al het groen omhoog komt en voluit gaat groeien en bloeien.*